

Even voorstellen...

Mijn naam is Nicolle Haanraats.

Sinds kort maak ik deel uit en denk ik mee bij de MR.

Ik ben getrouwd met Frank en wij hebben 2 meisjes van bijna 10 en 5 jaar.

Elisa en Julia.

Zij zitten in groep 6 en groep 2.

Ik werk 4 volle dagen per week als zelfstandig gastouder met heel veel plezier.

Dit houdt in dat ik kinderen opvang tot 4 jaar.

Maar ook oudercontacten, gesprekken en GGD controles zijn hierin belangrijk.

Omdat ik graag meedenk en betrokken ben bij school heb ik mij aangemeld bij de MR.

Groet,

Nicolle Haanraats